



GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κληρὸν,
Τοὺς Ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου,
Τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων,
Τὰς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν Φιλοπτώχων Ἀδελφοτήτων,
Τοὺς διδάσκοντας καὶ διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καὶ Ἑλληνικῶν Σχολείων,
Τὰς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας καὶ ἅπαν τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῶν εὐσεβῶν
Ὁρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσείης.

*Δεῦτε χαρμονικῶς, ἀσπασώμεθα πάντες, τὸ σωτήριον ξύλον,
ἐν ᾧ ἐξετανύθη Χριστὸς, ἡ ἀπολύτρωσις*

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Σέ κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, κατάνυξης καὶ χαρᾶς, σύμπασα ἡ Ὁρθοδοξία ἐορτάζει σήμερα τὴν Παγκόσμια Ὑψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἕναν ἀναμφίβολα μεγάλο σταθμὸ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Στό μέσον κάθε ὀρθόδοξου ναοῦ προβάλλεται καὶ δεσπόζει τὸ ἀξιώτερο σημεῖο καὶ σύμβολο τῆς πίστεώς μας, ὁ Τίμιος Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, τὸ «**καύχημα**» καὶ ἡ «**δόξα**» τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ μεγάλη αὐτὴ δεσποτική ἐορτὴ μᾶς δίνει τὴν εὐκαιρία νὰ ἐμβαθύνουμε στό νόημα τῆς Σταυρώσεως, πού ἀποτελεῖ τὸ κέντρο τοῦ Μυστηρίου τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως. Μέσω τῆς Σταυρικῆς Θυσίας συντελέσθηκε ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ μέ αὐτὴν ὁ Κύριος, **αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου**, μᾶς συμφιλίωσε μέ τὸν Θεό, ἀποκαθιστώντας μας ὡς υἱοὺς καὶ κληρονόμους τῆς Βασιλείας Του. Δίχως τὸν Σταυρὸ δέν θὰ ὑπῆρχε Ἀνάσταση, οὔτε Λύτρωση καὶ Σωτηρία.

Ἔτσι, κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ, ὄχι μόνον ὁ λόγος περὶ τοῦ Σταυροῦ, ἀλλὰ καὶ τὸ σχῆμα εἶναι θεῖο καὶ προσκνητό, διότι ἀποτελεῖ σφραγίδα σεβάσμια, ἁγιαστικὴ καὶ τελειωτικὴ ὄλων τῶν θαυμασιῶν καὶ ἀνεκφράστων ἀγαθῶν, τὰ ὅποια προέρχονται ἀπὸ τὸν Θεό. Ἡ χάρη καὶ ἡ δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, βεβαίως, δέν ὀφείλεται στό σχῆμα Του, ἀλλὰ στό ὅτι ἀποτελεῖ τὸ ὄργανο διὰ τοῦ ὁποίου ὁ Χριστὸς ἔσωσε τὸν κόσμον. Εἶναι τὸ θυσιαστήριο, στό ὁποῖο προσέφερε τὸν ἑαυτό Του ὡς θυσία γιὰ ὅλον τὸν κόσμον. Στόν Σταυρὸ γεύθηκε γιὰ μᾶς τὸν βαθύτερο πόνο καὶ τὸν μεγαλύτερο ἐξευτελισμὸ. Μέ τὴν θυσία Του αὐτὴ, προσφέροντας τὸ τίμιον, πανάγιον καὶ ἀκήρατόν Του αἶμα, **λύτρων ἀντί πολλῶν**, ἐξαγόρασε τὴν κορωνίδα τῆς δημιουργίας, τὸν ἄνθρωπο, ἀπὸ τὴν κατάρα τοῦ νόμου, τὴν φθορὰ τῆς ἁμαρτίας καὶ τὰ δεσμά τοῦ θανάτου.

Ἡ θεά τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στό μέσον τῆς Ἐκκλησίας μᾶς δείχνει τόν δρόμο καί τήν πορεία πού καλούμαστε νά ἀκολουθήσουμε κι ἐμεῖς. Μᾶς ὑπενθυμίζει πώς, ὡς παιδιά τοῦ Θεοῦ, καλούμαστε, κατά μίμησίν τοῦ Κυρίου, νά σηκώσουμε ὁ καθένας τόν δικό του σταυρό τῶν δοκιμασιῶν, τῶν θλίψεων, τῶν ἀσθενειῶν καί τοῦ πόνου στήν καθημερινή μας βιοτή. Στόν ἀγώνα αὐτόν ὁ τρισμέγιστος καί πανσέβαστος Σταυρός τοῦ Κυρίου, ἀποτελεῖ γιά τόν χριστιανό, **ὄπλον κατά τοῦ διαβόλου**, ἀφοῦ δίχως αὐτόν δέν θά εἶχε τή δύναμη νά προχωρήσει στή ζωή καί νά ἀντιπαλαίσει τούς πειρασμούς καί τίς ἀντιξοότητες.

Αγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἐκεῖνο πού διακρίνει τούς ἀνθρώπους εἶναι ἡ σχέση τους μέ τόν Χριστό καί τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου ὑπενθυμίζει σέ ὅλους μας ὅτι μόνο ὅταν διαλέξουμε τήν σταυρική πορεία ὡς τρόπο ζωῆς καί ἐκκλησιαστικοῦ βίου, θά ἔχουμε καί τήν Ἀνάσταση. Καί μόνον συσταυρωμένοι καί συναναστημένοι μέ τόν Χριστό θά νιώσουμε τήν ἀληθινή ἐλευθερία, τήν ἀνάπαυση καί τήν εἰρήνη τῆς ψυχῆς μας, μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀδελφῶν μας.

Εὔχομαι ὀλόθερμα, ὡς Ποιμενάρχης τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας, συμεριζόμενος καθημερινά τήν ἀγωνία τοῦ πνευματικοῦ σας βίου, ὁ Κύριος καί Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστός, πού θυσιάσθηκε πάνω στόν Σταυρό γιά τή σωτηρία μας, νά εἶναι μαζί σας κάθε ἡμέρα τῆς ζωῆς σας.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† Ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ