



# GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF NEW JERSEY

## ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΕΑΣ ΙΕΡΣΕΗΣ

Πρός τόν εὐλαβέστατον Ἱερόν Κλήρον  
Ἐντιμοτάτους Ἀρχοντας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου,  
Ἐντιμότατα Μέλη τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου,  
Ἐντιμοτάτους Προέδρους τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων καί τῶν Φιλοπτῶχων Αδελφοτήτων,  
Τούς Διδάσκοντας καί διδασκομένους τῶν Κατηχητικῶν καί Ἑλληνικῶν Ἀπογευματινῶν  
Σχολείων, Τάς Ὄργανώσεις τῆς Νεολαίας, καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα  
Τῶν Ἑλληνορθόξων Κοινοτήτων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἱερσέης

*Ὁ τῶν αἰῶνων Ποιητής καί Δεσπότης, Θεέ τῶν ὄλων  
ὑπερούσιε ὄντως, τήν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον*

(Κοντάκιον Ἰνδίκτου)

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μία νέα ἐκκλησιαστική περίοδος ξεκινᾷ μέ τή χάρη καί τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, καθώς τήν 1η Σεπτεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας, μαζί μέ τούς ἀγίους πού συμπληρώνουν τό ἡμερήσιο Συναξάριο, ἐορτάζει καί τήν *Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου*, τήν ἀρχή δηλαδή τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Τό νόημα τῆς ἐορτῆς αὐτῆς ἀποτυπώνεται περίτρανα στό σύνολο τῶν ὑμνολογικῶν κειμένων τῆς ἡμέρας, πού οὐσιαστικά ἀποτελοῦν μία εὐχή: *ὁ τά πάντα δημιουργῶν Κύριος* νά εὐλογήσει τή νέα χρονιά. Ψάλλουμε *«εὐλόγησον τόν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός Σου, Κύριε»* ζητώντας νά μᾶς δώσει τή χάρη Του, ὥστε νά ζήσουμε καί νά συμπορευθοῦμε μέ εἰρήνη καί ὁμόνοια, ἀκολουθώντας τίς ἅγιες ἐντολές Του.

Ἡ Ἐκκλησία σάν φιλόστοργη μητέρα, μᾶς καλεῖ νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι βρισκόμαστε στή ζωὴ κατὰ χάριν Θεοῦ. Ἐκεῖνος παρατείνει τόν χρόνο τῆς ζωῆς μας, ὡς *«καιρούς καί χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος»*, προκειμένου νά ἐφαρμόζουμε τό θέλημά Του. Μᾶς προτρέπει πάνω ἀπό ὅλα νά θέτουμε τόν Θεό καί τόν Λόγο Του, ὑπενθυμίζοντάς μας ὅτι ὁ χρόνος ἀποτελεῖ δωρεά Ἐκείνου, ὄχι γιά νά τήν ξοδεύουμε ἄσκοπα ἢ ἁμαρτωλά, ἀλλά νά τήν ἀξιοποιοῦμε σέ μιᾶ ἀνοδική πορεία ἀγάπης πρὸς τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο. Μόνο τότε, θά δοῦμε νά ἐνεργοποιοῦνται οἱ δυνάμεις τοῦ Κυρίου γιά τήν ὑπέρβαση ὅποιων προβλημάτων μας, ἀλλά καί γιά τήν ἀποκατάσταση

όλης τῆς δημιουργίας, καθώς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, βιούμενο ἀπό τόν «**βασιλέα**» τῆς κτίσεως, τόν ἄνθρωπο, ἔχει ἄμεση ἀντανάκλαση σέ ὅλη τή φύση καί τή δημιουργία.

Δέν εἶναι, λοιπόν, τυχαῖο ὅτι ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια, τό Οἰκουμενικό μας Πατριαρχεῖο, ὡς γνήσιος θεματοφύλακας τῆς Παραδόσεως, ἔχει προβάλει τήν ἀρχή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ὡς ἡμέρα προστασίας τοῦ περιβάλλοντος.

Αγαπητοί μου ἀδελφοί,

Εὐρισκόμεθα στό κατῶφλι μιᾶς νέας ἐκκλησιαστικῆς περιόδου. Ὅλα ὅσα προανέφερα δέν ἀποτελοῦν τυπικό καθῆκον, ἀλλά ἀπόσταγμα τῆς ἀγωνιώσης καρδιάς καί τῆς ποιμαντικῆς μου μέριμνας πρὸς τόν εὐγενῆ λαό μᾶς. Προτρέπω καί παρακαλῶ, ὡς πνευματικός πατέρας σας, τήν ἐπιστροφή μας στίς ἀξίες, τίς ἀρχές, τά ἰδανικά μας, Σέ ὅλα ἐκεῖνα, τά ὁποῖα κληροδότησαν στή φιλόθεο Ὁμογένειά μας οἱ σοφοί καί θεοκίνητοι πρόγονοί μας, προτάσσοντας τόν Χριστό καί τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.

Τέλος, εὐχομαι ἀπό καρδίας ὁ **τῶν αἰώνων Ποιητής καί Δεσπότης** Ἰησοῦς Χριστός νά ευλογῆσει τήν νέα αὐτή χρονιά καί νά χαρίσῃ σέ ὅλους τήν εἰρήνη, τήν θυσιαστική ἀγάπη καί τήν πρόοδο.

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

**Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ**



† **Ὁ Νέας Ἱερσέης ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**